

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen de armoede nodigde het Wijkcentrum De Kring alle raadsleden uit om op zaterdag 17 oktober eventjes mee te draaien in hun werking. Het Wijkcentrum is werkzaam rond (kans)armoede. Als jongere met een mooie job, die eigenlijk alles kan doen en niets hoeft te laten, is dit niet zo'n vanzelfsprekend thema om bij stil te staan. Ik ben dan ook direct ingegaan op de uitnodiging en heb geholpen bij de Sociale Kruidenier en bij Taalkabaal.

Wat mij het meeste opviel is dat er een heel gemoedelijke sfeer hangt, waar mensen zich een stuk thuis voelen en er kunnen komen voor zowel een babbeltje als voor hulp. Deze gemoedelijkheid is cruciaal. Pas in een dergelijke situatie kan je ook banden aangaan met andere mensen.

Het personeel en de vele vrijwilligers zetten hun beste beentje voor om iedereen die er langskomt te helpen met raad en daad en hen een welkom gevoel te geven. Dankzij hun inzet wordt het mogelijk gemaakt dat veel mensen die anders uit de boot zouden vallen, toch betrokken worden.

Contact met anderen blijkt ook belangrijk voor de groep anderstaligen die via Taalkabaal hun Nederlands verder willen oefenen. De deelnemers, die trots zijn op wie ze zijn, staan met een open geest open om gewoonweg meer met hun burens te kunnen spreken of hun kansen op werk vinden te verhogen.

Het was voor mij een geslaagd initiatief, waaruit ik veel inspiratie heb geput. Ik kan alleen maar aanmoedigen dat iedereen eens vrijwillig gaat helpen in het Wijkcentrum.

Filip Smet - Gemeenteraadslid, raadslid.smet@eeklo.be, 0494 20 67 69

Ook iets delen? Mail naar: lezersmail@demeetjeslander.be

Naarstande 2/20/15