

Komen Lezen nodigt uit

Boekvoorstelling Dichter onder de zon - Hugo Vermeren

Elke donderdagvoormiddag komen we in Komen Lezen samen om met verhalen aan de slag te gaan. We lezen samen, luisteren, bespreken de verhalen die we horen.

Op donderdag 3 maart nodigen we vrijwilliger Hugo Vermeren uit. Hij schreef een boekje met haiku's (korte gedichtjes) en komt hierover vertellen. Na afloop proberen we zelf een haiku te maken!

Iedereen is welkom, ook wie niet naar de sessies van Komen Lezen komt. Graag vooraf inschrijven in het onthaal van Wijkcentrum De Kring!



Waar:

Grote zaal, Wijkcentrum De Kring

Wanneer:

Donderdag 3 maart van 9u tot 11u30



**Interesse om aan te sluiten bij de groep van Komen Lezen?
Iedereen is welkom! Meer uitleg in de folders op het rek of bij Lien!**